

# Help, een spion!!!

Achteraf is het een wonder dat de bemiddelingspoging van Albertine van Vliet-Kuiper nog vierenhalve maand geduurd heeft. Naar nu blijkt ging het in de kennismakingsfase al goed mis. Nee, niet alleen omdat de oud-burgemeester van Amersfoort in een van haar brieven abusievelijk repte over de heer Sweinstra, daar waar ze de tijdelijke verkeersgedeputeerde Sipke Swierstra bedoelde. Dit tot hilariteit van de bestuurders van omwonendenvereniging VOLE, zo onthult de club op de website.

Swierstra die overigens zelf een geschiedenis heeft waar het het verbasteren van achternamen betreft. Hij repte in een eerder politiek leven over de op dat moment eveneens tijdelijke collega gedeputeerde Weggemans als Weggeefmans in een pissig intern briefje aan commissaris Relus ter Beek. De PvdA'er Weggemans was in zijn kortstondige ambtstermijn naar Swierstra's inschatting te vrijgevig op het subsidievlak.

Hoe het ook zij, bemiddelaar Van Vliet was al door deze en gene gewaarschuwd dat ze aan een 'mission impossible' was begonnen toen zij de klus aanvaardde. Een klus waarvoor een aantal andere personen met statuur en een minstens zo indrukwekkende cv meer dan feestelijk had bedankt.

Nog maar net verlost van haar taken als burgemeester van Amersfoort begon Van Vliet met enthousiasme aan haar verkenningen. Zij kreeg van de provincie Drenthe een administratieve schaduw mee, in de persoon van ambtenaar Frits Heukers. Een ambtelijke assistent, niet meer, niet minder.

Heukers was door de provincie zorgvuldig gecast, heb ik me laten vertellen. Een ambtenaar die zich in zijn hele carrière niet eerder met vliegveld Eelde had beziggehouden. Neutraler kan bijna niet. Heukers is een typische ambtenaar, nagenoeg volmaakt onzichtbaar.

Ik heb even naspeuring gedaan naar de 42-jarige Heukers. Niets belastends gevonden. Wat wel? Komt-ie: hij is econoom. Hij was in juni 2003 woordvoerder van een straatcomité dat mooiere lantaarnpalen wenste. Hij deed in 2004 mee aan ons *Dagblad van het Noorden* Formule 1-spel met als teamnaam Diddle Dinkeytoy. Hij publiceerde in maart dit jaar een boekje over zijn belevenissen in Kandahar. Daar was-ie een half jaar gedetacheerd. En hij doet elk jaar mee aan de 4Mijl van Groningen en wordt elk jaar langzamer. Minder snel, eerlijk is eerlijk.

Maar goed deze Heukers dus kwam afgelopen zomer nietsvermoedend met Albertine van Vliet-Kuiper kennismaken met voorzitter Jan Wittenberg en secretaris Frans van Beukering van VOLE. En werd - samen met Van Vliet - onmiddellijk weer de deur uitgewerkt! Want Heukers was niet welkom. Heukers was een provinciale spion. Dat was niet de bedoeling!

Dat was de kennismaking van bemiddelaar Van Vliet met VOLE, een van de belangrijkste gesprekspartners. Toen al moet ze hebben geweten dat haar missie inderdaad 'impossible' was. En dan toch nog een paar maanden volhouden...

